

Geloof is vallen en weer verdergaan (1/3) 0175

Noorspel en kussenspel. 3X Compleet

D A G

D Fism Em A7 D G

A Fism B7 Em7 A

A D A G D Fism

Em A7 D D7 G A Fism

B7 Em7 A A D

G D Em A

HERMELING LAATSTE KEER-

D D7 G A D G

D Em A D A D

Eindspel 3X

Geloof is vallen en weer verdergaan (2/3) 0175

Ge-loof is vallen en weer verder gaan, — Steeds op nieuw-beginnen
 In een stil ge-bed roek ik naar Hem, — In mijn hart durf ik te
 M'n weg in te slaan, — 't valt soms moeilijk en ruw maar met
 luisteren naar zijn stem, — Want zijn kracht is be-loofd, aan wie
 U speel ik 't klaar want ik weet dat U mij altijd bij zal staan —
 in Hem ge-looft. Daarom stel ik mijn ver-trouwen steeds op Hem, —
 Elk de dag op nieuw is er de vraag, — waarom ik U tegen
 Dank U Vader, dat U bij mij bent, — Dat U al mijn zorgen
 op mijn weg van-daag, — in die een- same vriend in een
 en gedachten kent, — dat U uw hand rust op mij maakt mij
 hul-pe-loos kind, — in de ander die steeds mij om aandacht vraagt, —
 mon-der-lijk blij, dat ik U in mooie dingen steeds her-ken!
 Refrein
 Over al waar mensen liefde geven, daar bent U
 God aanwerig, in elk menssen hart dat U ver-trouwt, — en in
 al-les dat leeft in het woord dat U geeft; blijf ik hopen dat U
 altijd van ons houdt.

