

1 Vol van pracht, vol van pracht, Schijnt een ster in d'oos-ter-
 nacht. Wij-zen leidt zij met haar gloren, Daar waar Je-sus is ge-
 bo-ren. Hier is 't heil, door Hem ver-wacht. *Tussenspel*

1. Vol van pracht, vol van pracht
 schijnt een ster in d`oosternacht
 wijzen leidt zij met haar gloren
 daar, waar Jezus is geboren
 Hier is `t heil door Hem verwacht

2. Bethlehem, Bethlehem
 hoort gij daar die engelenstem!
 Vreed`op aarde, lof de Here
 `s mensen heil is Godes ere
 Alle hemelen loven Hem

3. Hulp`loos kind, hulp`loos kind
 dat gij in een kribbe vindt
 Hij is `t die deez` engelen prijzen
 Hij gezocht door d` Oosterwijzen
 Wordt Hij ook door u bemind?