



A-way in a manger no crib for a bed, the lit-tle hord
 Je-sus laid down this sweet head. The stars in the bright sky looked down where He
 lay. the lit-tle hord Jesus a sleep on the hay.



F F7 Bb F C7
 Bb F F7 Bb
 F C7 F G7 C7 F
 Voorspel + ending pom pom pom

2. The cattle are lowing the baby awakes
 But little Lord Jesus, no crying He makes
 I love thee, Lord Jesus, look down from the
 sky
 And stay by my side until morning is nigh

3. Be near me, Lord Jesus; I ask thee to stay
 Close by me forever and love me, I pray
 Bless all the dear children, in thy tender care
 And fit us for heaven, to live with thee there

4. Geen wieg voor een koning, een kribbe
 alleen,
 geen plaats in een woning, een sterre die
 scheen.

Ze scheen en ze straalde, verspreidde haar
 pracht,
 toen Jezus zou komen in donkere nacht.

5. De os en de ezel heeft U wel gehoord,
 toch heeft het Uw vrede en rust niet
 verstoord,
 wij bidden U, Jezus, doe stralen het licht
 en hou onze ogen op Uw droom gericht.

6. Blijf bij mij, Heer Jezus, wijk niet van
 mijn zij!
 Ik bid U, schenk immer Uw liefde aan mij.
 Ach, help mij te worden als `n kindeke
 klein,
 Uw heilige woning eens waardig te zijn.