

Dertiende zondag door het jaar A

[rollen: **Verteller**, **Elisa/knecht**, **Vrouw**]

Ver **Lezing uit het tweede boek Koningen.** (2 Kon. 4,8-11.14-16)

Op zekere dag kwam Elisa langs Sunem.

Daar woonde een welgestelde vrouw,

die hem met aandrang uitnodigde, bij haar te komen eten.

En iedere keer dat de profeet in het vervolg daar in de buurt kwam, ging hij daar eten.

Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot:

Vrouw *‘Luister eens, ik heb gemerkt dat de man die altijd bij ons aankomt, een heilige man Gods is.*

Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen

en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp in zetten;

als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek nemen.’

Ver Toen Elisa er dus op zekere dag aan kwam,
kon hij de bovenkamer betrekken en er zich te ruste leggen.
Daarna vroeg Elisa aan Gechazi, zijn knecht:

Elisa *‘Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?’*

Ver Gechazi antwoordde:

Elisa *‘Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud.’*

Ver Toen riep hij:

Elisa *‘Roep haar.’*

Ver Hij riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei:

Elisa *‘Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken.’*

Ver Zo spreekt de Heer.