

Mon â - me se re - po - se en paix sur Dieu seul: de lui vient mon sa - lut.

Oui, sur Dieu seul mon â - me se re - po - se, se re - po - se en paix. Mon

1. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut.

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut.

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

2. Mijn ziel verstillt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil.

Ja, bij de Heer verstillt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem.

Mijn ziel verstillt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil.

Ja, bij de Heer verstillt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem.