



(s) 1. Wij de-den niet wat goed was, Heer, ver-geef ons telkens weer.



Als U ons niet ver-ge-ven zult, dan le-ven wij met on-ze schuld:



dat is geen le-ven, Heer, dat is geen le - ven, Heer.

2.
 (m) Vergeef ons nu en help ons, Heer,
 vergeven telkens weer.
 Want als U ons vergeven zult,
 wie staat bij òns dan in de schuld?
 Er is toch maar één Heer?
 Er is toch maar één Heer!

3.
 (v) Vergeef uw wereld alles, Heer.
 Breng in haar lot een keer.
 Ontferm U over iedereen.
 Ontferm U Heer, vergeet niet één.
 U bent toch onze Heer?
 U bent toch onze Heer!