

1 Ma-ria te minnen, wat zalig ge-rot, Hij is onre Moeder, de
 Moedervan God, Ma-ria mijn Moeder. Ik wijd ik mijn hart, Aan
 U mijne liefde in vreugden in smart.

2 Als 't schijnschoon der wereldt onse ogen verblind,
 Meeg dan dat bij Jesus 't geluk zich bevindt.

3 Bescherm dan Maria, de niet die U mint,
 Wees gij mij een moeder, ik blijf steeds uw kind.

voorspel

