

1 Handen heb je om te geven, van je eigen overvloed.  
 En een hart om te vergeven, wat een ander jou misdoet.  
*Refrein*  
 Open je hart en luister even, er is nog zoveel leed en pijn.  
 Want ieder mens op deze aarde, wil toch wel graag gelukkig zijn.

1. Handen heb je om te geven,  
 van je eigen overvloed.

En een hart om te vergeven,  
 wat een ander jou misdoet.

**Open je oren om te horen,  
 open je hart voor alleman.  
 Open je oren om te horen,  
 open je hart voor alleman.**

2. Open je hart en luister even,  
 er is nog zoveel leed en pijn.

Want ieder mens op deze  
 aarde,  
 wil toch wel graag gelukkig  
 zijn.

**Refrein**

3. Ogen heb je om te zoeken,  
 naar wat mensen nog  
 ontbreekt.

En een mond om te vertellen,  
 wat een ander moed inspreekt.

**Refrein**

4. Schouders heb je om te  
 dragen,

zorg en pijn van alleman.

En een hart om te aanvaarden,  
 dat het altijd beter kan.

**Refrein**

5. Oren heb je om te horen,  
 naar de mens die vrede is.

En een hart om te geloven  
 in zijn God die liefde is.

**Refrein**