

Heer, u bent mijn doel

u kent mijn zitten en mijn sta - an u
kent mijn komen en mijn ga - an — ben ik ver dwijelt wijst u de weg
u luistert steeds naar wat ik zeg

1 x orgel
2x 1e
2x 2e

u bent mijn schuilplaats heer de rots waarop ik bouw
u luistert keer op keer als ik mijn handen vouw

uw liefde houdt stand, gaat nooit voorbij al
is het donker om ons heen voel ik mij nachterlang alleen
u bent het licht dat voor mij schijnt