

Vroeg in de mor - gen gaat Ma - ri - a
naar het graf van on - ze Heer.
Vroeg in de mor - gen zegt een eng - el:
"Nee, de Heer is hier niet meer!"
In de tuin ziet zij de Heer, Ma -
ri - a knielt blij voor Hem neer.
Ga naar de vrien - den, ver - tel hen maar:
"Je - zus leeft! Het is echt waar!"

Vroeg in de morgen gaat Maria
naar het graf van onze Heer.

Vroeg in de morgen zegt een engel:
"Nee, de Heer is hier niet meer."

In de tuin ziet zij de Heer,
Maria knielt blij voor Hem neer.

Ga naar de vrienden, vertel hen maar:
Jezus leeft, het is echt waar! *

Vroeg in de morgen zijn de vrienden,
met z'n elven bij elkaar.

Vroeg in de morgen zegt Maria:
"Jezus leeft! Het is echt waar!"

O wat zijn de vrienden blij,
want Jezus leeft, de dood is voorbij.

Ga naar de mensen, vertel hen maar:
Jezus leeft, het is echt waar! *



* De laatste zin is een *spreektekst*.

Bij het 1^e couplet juicht Maria blij: "Jezus leeft, het is echt waar." Bij het 2^e couplet wordt de zin gesproken door alle kinderen

** *Beurtzang*:

Een kind zingt, als engel, regel 4.

'Maria' spreekt bij het 1^e couplet regel 8.

Bij het 2^e couplet zingt zij regel 4.

De elf discipelen en Maria spreken de laatste zin.

2009 Ans Heij - de Boer / www.bijbelidee.nl