

Refrein:

Hal-le-lu-ja, hal-le-lu-ja,
hal-le-lu-ja, hal-le-lu-ja. FINE
Za-lig zij die in ar-moe-de le-ven.
God zal hun'trijk der he-me-len ge-ven.

Halleluia, Halleluia,
Halleluia, Halleluia. (2x)

1. Zalig zij die in armoede leven.
God zal hun `t rijk der hemelen geven. **Refrein**

2. Zalig zij die nu treuren en lijden.
God zal hen met zijn vreugde verblijden. **Refrein**

3. Zalig zij die hun hart rein bewaren.
Jezus zal zich aan hen openbaren. **Refrein**