

Wij ko-men te sa-men onder 't sterren. bli-nen een lied moet weer-
 klin-ken voor Beth-le-hem. Chris-tus ge-bo-ren zingend engelen-
 koren. Komt gaan wij hem aan-bid-den, komt gaan wij hem aan-bid-den, komt
 gaan wij hem aan-bid-den- on-se heer.

1. Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken
 Een lied moet weerklinken voor Bethlehem
 Christus geboren, zingen d'eng'lenkoren
**Venite adoremus, venite adoremus,
 venite adoremus Dominum.**

2. Drie wijzen met wierook kwamen er van verre
 Zij volgden Zijn sterre naar Bethlehem
 Herders en wijzen komen Jezus prijzen
Refrein

3. Ook wij, uitverkoren, mogen U begroeten
 en kussen Uw voeten Emmanuel
 Wij willen geven hart en geest en leven.
Refrein