

1. Wan - neer ik door de vel - den ga  
 en zon en he - mel ga - de - sla,  
 dan weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt,  
 en buig mij voor uw ma - jes - teit.

*Refrein:*  
 U zingt mijn ziel op\_\_ blij - de\_\_ toon:  
 mijn God, Gij zijt\_\_ on - ein - dig schoon.

2. Gij toot de feestelijke zon  
 gelijk een jonge bruidegom,  
 die als een reus zijn tocht begint  
 en alles met zijn gloed doordringt.

3. Wanneer mijn ziel uw wet beleeft,  
 uw heilzaam woord mij vreugde geeft;  
 uw wet is als een heerlijk licht  
 dat veilig mijne schreden richt.

4. Al staat uw wet mij zo nabij,  
 'k weet mij van zonden nimmer vrij;  
 maak Gij me schuldeloos en rein,  
 en wil mijn rots en redder zijn.

