

1. Lie-ve Je- zus van de kri- be, lie- ve Je- zus van het kruis,
 de-ze dag wil ik U bid- den: breng uw ze- gen bij ons thuis:
 Bij mijn broer- tjes en mijn zus- sen en bij on- ze Pap en Mam,
 O- pa, O- ma, ne- ven, nich- ten, ooms. en tan- tes waar't maar kan.

2. En de buren en de vrienden en de hele wereld, God!
 Laat uw Moeder hen toch zeggen dat U deelt in ieders lot.
 Dat ze zich mogen verheugen over uw aanwezigheid
 in de ziel die juicht van vreugde, maar ook in de ziel die lijdt.

3. Lieve Jezus van het altaar, lieve Jezus Brood en Wijn,
 help ons om zoals Maria echt een kind van God te zijn:
 Om te doen wat Hij zou willen en te danken, altijd maar;
 om de Vader te aanbidden en te houden van elkaar.