

1. Wan - neer ik naar Uw he - mel kijk, wat



voel ik mij dan klein! Wan-neer de gou - den



maan daar prijkt, o - ver - al ster - ren zijn, dan



weet ik, Heer, zij al - len gaan de door U



aan - ge - we - zen baan. De he - mel, Heer, prijst



wijd en zijd Uw naam en ma - jes - teit.

2. Wanneer ik naar uw hemel kijk,  
 wat voel ik mij dan klein!  
 Maar U zegt dat ik op U lijk,  
 mijn Vader wilt U zijn.  
 O Heer, wat is een mensenkind  
 dat U hem zo geweldig vindt,  
 en dat U steeds weer naar hem vraagt,  
 en hem op handen draagt.

3. Wanneer ik naar uw hemel kijk,  
 wat voel ik mij dan klein!  
 Maar heel de aarde is mijn rijk,  
 hier mag ik koning zijn,  
 over de vogels en het vee  
 en alle vissen in de zee.  
 De aarde, Heer, prijst wijd en zijd,  
 uw naam en majesteit.