



1. U, Heer, zij lof ge-bracht, U klinkt ons  
feest - lied ter e - - - re!  
Wat Gij, Al - mach - ti - ge, vei - lig be -  
houdt komt U e - - - ren.  
Al wat Gij geeft, al - les wat  
a - demt en leeft, wil U, zijn  
Oor - sprong ver - e - - - ren.

2. Wie in Uw liefde woont, heiligen engelenkoren,  
wie aan Uw rechterhand neerzit, in liefde herboren,  
zingt duizendmaal,  
zingt het hoogheilig koraal:  
Heilig is God in den hoge!

