



1. O Heer d'avond is neergekomen, de zonne zonk, het  
 duister krom. De winden doorruisen de bomen en  
 verre sterren staan alom. Wij knielen neer om U te  
 zingen in 't slapend woud ons avondlied. Wij danken  
 U voor wat we ontvingen, wij vragen Heer verlaat  
 ons niet. *R.* Knielen, knielen, knielen wij neder, door de stil  
 te weerklinkt onze beë. Luist'rend fluist'ren kruinen  
 mee en sterren staren teder. Geef ons Heer zegen en  
 rust en vree.

2. Gij hebt deze dagen ons gegeven  
 En ons bewaard gezond en blij:  
 Uw engel is ons bijgebleven  
 En heeft gewandeld aan ons zij!  
 Wij deden goed met Uw genaden;  
 We leerden menig wijze raad,  
 Eenieder heeft door woord en daden  
 Zijn makers broederlijk gebaat!

*R.* Knielen, knielen, knielen wij neder ...