

1. Maria kwam bij het graf
 En huilde om haar Heer
 De grote steen was weggerold
 En Jezus was er niet meer
 Maar een engel zei plotseling:
*Weet je niet meer
 Wat Hij gesproken heeft
 Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
 Hij leeft, Hij leeft
 Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
 Hij leeft, Hij leeft*

2. De discipelen waren zo moe
 Ze treurden om de Heer
 Waar moesten ze nu nog naar toe
 Hun meester was er niet meer
 Maar Maria riep plotseling:
*Hij heeft gedaan
 Wat Hij gesproken heeft
 Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
 Hij leeft, Hij leeft
 Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
 Hij leeft, Hij leeft, Hij leeft, Hij leeft, Hij leeft, Hij leeft*

Er wordt gezocht naar een betere partituur/copie