



1. Leer mij uw weg, o Heer: leer mij uw weg. Schenk van uw
 kracht mij meer. leer mij uw weg. Houd mij in e - ven-wicht,
 dat 'k voor uw aangezicht wandel in 't vol-le licht. Leer mij uw weg.

2. Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij uw weg.
 Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg.
 Help mij in vreugd en pijn,
 noodweer of zonneshijn
 steeds blij in U te zijn,
 leer mij uw weg.

3. Hoe ook mijn toestand wordt,
 leer mij Uw weg.
 't Leven zij lang of kort,
 leer mij Uw weg.
 Is dan mijn loop volbracht,
 vrees ik geen dood of macht,
 daar mijn ziel U verwacht.
 leer mij Uw weg.

4. Wat ook dit leven brengt,
 Hij is nabij.
 't Zij 't vreugd of droefheid schenkt,
 Hij is nabij.
 Hoe sterk ook satans macht,
 Jezus geeft licht en kracht
 ieder die Hem verwacht;
 Hij is nabij.