

Pelgrimstocht der mensen, veertig jaar woestijn, onvervulde
 wensen, 't land zal heerlijk zijn, Wie aanhoort ons bidden,
 wie ziet naar ons om? God trek in ons midden, kom Heer Jezus
 kom! God trek in ons midden, kom Heer Jezus kom!

1. Pelgrimstocht der mensen,
 veertig jaar woestijn
 onvervulde wensen
 't land zal heerlijk zijn.
 Wie aanhoort ons bidden?
 Wie ziet naar ons om?
 God trek in ons midden,
 kom Heer Jezus kom
 God trek in ons midden
 kom Heer Jezus kom

2. Vrucht van eenzaam sterven,
 't leven overwon.
 Wij gaan 't land nu erven,
 God is zelf haar zon.
 Trekkers vol vertrouwen
 werpt uw last op Hem.
 God is zelf aan 't bouwen
 't nieuw Jeruzalem
 God is zelf aan 't bouwen
 't nieuw Jeruzalem

Pelgrimstocht der mensen; veertig jaar woestijn, overvulde mensen

't land zal heerlijk zijn. Wie aanhoort ons bid-den, wie niet naar ons om?

God trek in- ons midden. Kom, Heer Jesus, kom! God trek in- ons midden

Kom, Heer Jesus, kom!

2. Vrucht van eenzaam sterven,
 't leven overwon.
 Wij gaan 't land nu erven,
 God is zelf haar zon.
 Trekkers vol vertrouwen
 werpt uw last op Hem.
 God is zelf aan 't bouwen
 't nieuw Jeruzalem
 God is zelf aan 't bouwen
 't nieuw Jeruzalem