

Tiende zondag door het jaar B

[rollen: *Verteller*, *God*, *Adam/Eva*]

Ver **Lezing uit het boek Genesis.** (Gen. 3,9-15)

Nadat Adam van de boom gegeten had,
riep de Heer God de mens en vroeg hem:

God *`Waar zijt gij?'*

Ver Hij antwoordde:

A/E *`Ik hoorde uw donder in de tuin, en toen werd ik bang,
omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.'*

Ver Maar Hij zei:

God *`Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt?
Hebt ge soms gegeten van de boom die ik u verboden heb?'*

Ver De mens antwoordde:

A/E *`De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt,
zij heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten.'*

Ver Daarop vroeg God aan de vrouw:

God *`Hoe hebt gij dat kunnen doen?'*

Ver De vrouw zei:

A/E *`De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.'*

Ver De Heer God zei toen tot de slang:

God *`Omdat ge dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt,
onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten!
Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten, alle dagen van
uw leven! Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
Het zal uw kop bedreigen, en gij zijt hiel!'*

Ver Zo spreekt de Heer.