

AL-LE-LU-ia, wij hef-SENZ AAN; DE HEER IS WAAR-Lijk OP-SE-SEARN. EN

WAAR IK BEN OF WAAR IK GA, MIJN ZIE-LE ZINGT; AL LE-LU-ia!

1. Alleluia, wij heffen `t aan:
de Heer is waarlijk opgestaan
en waar ik ben of waar ik ga:
mijn ziele zingt alleluia
2. Dit is de grote blijde dag
die David in zijn geest voorzag.
Zingt nu met vreugde en zingt het na:
het blijde lied alleluia
3. Die stervend ons het leven gaf
verrees in glorie uit het graf
U sterke held van Golgotha
U prijs ons lied alleluia
4. Lof zij het Lam dat door Zijn bloed
voor onze zonden heeft geboet
Zijn bitt're dood schonk ons gena,
zo zingen wij alleluia.