



1. Zo vriendelijk en veilig als het licht
 zoals een mantel om mij heen geslagen
 zo is mijn God, ik zoek Zijn aangezicht
 Ik roep Zijn naam, bestorm Hem met mijn
 vragen
 dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt
 Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik als Gij niet wijd en zijd
 waakt over mij en over al mijn gangen
 Wie zou ik worden waart Gij niet bereid
 om als ik val mij telkens op te vangen.
 Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt

ik moet in lief en leed naar U verlangen

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting
 geeft
 dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede
 Ontsteek die vreugde die geen einde heeft
 wil alle liefde aan Uw zoon besteden
 Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij
 leeft
 Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden