

1. Midden in de winternacht
ging de hemel open
Die ons heil ter wereld bracht
Antwoord op ons hopen

**Elke vogel zingt zijn lied
Herders waarom zingt gij niet?
Laat de cithers slaan, blaast uw fluiten aan
laat de bel, laat de trom,
laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!**

2. Vrede was het overal:
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen **Refrein**

3. Ondanks winter, sneeuw en ijs
bloeien alle bomen
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen **Refrein**

4. Ziet, reeds staat de morgenster
stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver,
bode van de luister.
**die ons weldra op zal gaan.
Herders, blaast uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom
kere om, kere om
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!**