

1. Heer U staat aan de oe - ver.  
 2. Heer U weet dat ik arm ben.  
 3. Heer U vraagt mij om mijn han - den.  
 4. Sa - men gaan we de - ze dag va - ren.



1. Niet op zoek naar rij - ken of wij - zen.  
 2. Mijn be - zit zijn mijn hart en mijn han - den.  
 3. Om mijn hart vol vuur van uw Geest.  
 4. Har - ten van - gen op kol - ken - de zee - ën.



1. Maar naar de har - ten die wil - len vol - gen.  
 2. Ik geef dit al - les om U te die - nen.  
 3. U vraagt een lief - de die al - les door - staat.  
 4. Uw net is waar - heid woor - den van le - ven.



1-4 O Heer U hebt mij aan - ge - ke - ken



Mij ge - roe - pen bij mijn ei - gen naam.



Mijn boot heb ik ach - ter ge - la - ten.



Naast U vaar ik op zoek naar nieu - we vangst.

