

Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam; die

lijk om d'ouden zongen, uit Jesse 't leven nam; nu

heeft zij bloem gebracht, in 'tmidden van de winter, acht midden in de nacht.

1. Er is een roos ontsprongen
uit ene wortelstam
Die lijk ons d'ouden zongen
uit Jesse 't leven nam
Nu heeft zij bloem gebracht
in 't midden van de winter
ach midden in de nacht

2. O rozenstruik Maria
O alderpuurste Maagd
van U zingt Isaias
van 't bloemken dat Gij bracht
Want eeuwig in Gods raad

lag dat Gij 't kind zoudt baren
tot alder wereld baat.

3. Wij bidden U, Maria
om 't Kind dat op U loech
Om deez' lief bloemkes smarten
Die het voor ons verdroeg
Wil ons toch hulpe zijn
Dat wij U mogen maken
een woning, fraai en fijn